

DOMINICUS

Een heilzame bron van verdieping, Liefde en hoop.

Een bijkomende levensadem.

Fijne mensen, strevend naar "Welzijn voor Iedereen",
met een luisterend oor voor actuele noden,
in diepgaande Christelijke betrokkenheid.

Ondanks obstakels en tegenspoed de wil behoudend en de moed
om samen geëngageerd verder te gaan;
tastend en hopend, met blijvend zoeken en vragen,
maar ook verwachting en vertrouwen,
in evenwicht met droom en rede,
steeds verderwerkend aan de weg naar algemene vrede.

Dominicus, ik ben u zeer dankbaar
en hoe langer hoe meer gedreven
om samen met u de vruchten na te streven
van onze pogingen om onze naaste
met verheven Liefde te omgeven.

Mona Van Garssen